

Fw: 50-jarig bruiloftsfeest

Wim en Bets Bos [wjbos@planet.nl]

Verzonden: dinsdag 7 september 2010 11:48

Aan: hof van hoenkoop

Beste mensen,
Ik probeer het nog een keertje.
Groet, Wim.

----- Original Message -----

From: [Wim en Bets Bos](#)

To: [info](#)

Cc: [Herbert Bos](#)

Sent: Monday, September 06, 2010 9:57 PM

Subject: 50-jarig bruiloftsfeest

Beste Regina, beste familie van Zuylen,

Graag willen Bets en ik nog een keertje terugkomen op ons feest van 50 jaar getrouwd mogen zijn op zaterdag, 4 september j.l.

Ons compliment voor de gerberacomposities van de moeder van Regina gaven we jullie reeds:

het zag er heel mooi uit en in prachtige kleuren opgemaakt.

Mede dankzij jullie is ons feest tot een waar hoogtepunt geworden en hebben we genoten van heerlijke, fijne verzorging van jong en oud.

Het viel ons en ook de andere gasten vooral op, dat jullie zo'n grote en extra aandacht schonken aan de kinderen: chippies, ijs en patat. Geweldig!

Nogmaals onze dank is groot voor deze schitterende verzorging.

Het was echt zoals op de kaart staat: 'een gastvrij onthaal'.

Deze middag en avond zullen nog lang in onze goede herinnering bewaard blijven.

Goede zaken verder, het zij jullie van harte gegund.

Met vriendelijke groet, Bets en Wim Bos.